

בוקר אור,

בשמי ובשם כל הקבוצה שלנו רוצה דווקא להתחיל בתחושות שלנו- וואוואו, וואוואו וואוואו  
איזו חוויה  
איזו התרגשות

הכל בהכרת תודה על הזכות.

אין ספק שבזכות השילוב של התוכנית המדהימה והקבוצה הנהדרת שיצאנו עברנו חוויה  
אדירה בסמינר הזה- חוויה אחרת מכל סמינר אחר (לדעתי).

שמחנו להכיר את הקהילה היהודית הקטנה שנשארה בפורטוגל ומשמרת את הייחודיות  
שלה ללא כל וויתורים ופשרות- ערכנו את הטקס בבית הכנסת של הקהילה שהיה מרגש  
עד דמעות- ימים שלמים עוד הוספנו לדבר על הטקס שנערך.  
למדנו על היהודים שחיו כאנוסים ולמרות כל הקשיים לא ויתרו על היהדות והם גאוותנו  
היום.  
ובכלל,

למדנו על החיים בפורטוגל, על הכלכלה והחיים שם, על תנאי העסקתם ורמת חייהם-  
למדנו והכרנו את החיים בחופי פורטוגל, על ההנאות והחוויות שלהם- שבהחלט ניתן  
לפעמים לחשוב שאולי בא לנו להתחלף....

אין ספק שהחיים בפורטוגל הם מעניינים ומלאים בהצלחות לצד קשיים ושמחנו מאד על  
החשיבה שלכם להוציא סמינר למקום נפלא שכזה.  
חשוב לי לציין כי בורכנו במדריכה מהממת - רעיה שמה- שנתנה מעצמה והיתה שם  
בעבורינו בכל עת שנזדקקנו וגם מעבר לשעות הפעילות הרגילות- בכלל החברת נסיעות  
שהיתה השנה היתה נהדרת- כל שאלה שנשאלה נענתה ומיידית- שאפו ענקי ואשמח אם  
תוכלי להעביר גם להם את תודתנו.

**מעבר לכך הכל היה מושלם ותודה על כל החשיבה והתכנון של הסמינר המושלם  
שהיה-תודה על הצוות הנהדר של העמותה, על שירן המהממת שעבדתי מולה, על  
יולי שתמיד שם בשבילי בכל עת- אין ספק עידית שיש לך צוות מנצח!!  
ולך מזל היקרה והאהובה שלי שבוטחת בי ונותנת בי את אמונך תמיד- שמחה ומודה  
על הזכות שניתנה לי לעמוד בראש סמינר שכזה- גאוה אמיתית🙏**

להתראות בסמינרים הבאים

עמית מלאכי

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יולי 2019.